

# Fårup – egnen

- en natur skøn del af Viborg kommune



## Sagsforløb

Sagsbehandling – videre forløb  
Udviklingsplanen for landsbyen Fårup, en ny del af Viborg kommune.

Et par ildsjæle fra landsbyen Fårup, har sammen udarbejdet denne initiativ/borger plan.

Medio maj måneden 2006, var vi alle inviteret til møde i Fårups forsamlingshus. Her fik vi snakket lidt om:

- Status
- Muligheder
- Ønsker om fremtiden

For vores landsbyer, der netop er overgået til Viborg stor kommune, fra Bjerringbro kommune.

Vi vil i denne rapport fortælle lidt om vores by, så i har en mulighed for at hjælpe os med at udvikle vores by og opland.

Vi håber at Viborg stor kommune løbende vil holde os informeret om behandling af og beslutninger i forbindelse med dette oplæg.

Med venlig hilsen

Erhvervsliv og borgere, F  
på Fårup egnen

Henvendelse ang. dette oplæg kan ske til [p.huus@mail.dk](mailto:p.huus@mail.dk)  
eller til:

Maja S. Skovby Huus  
Duelundvej 7, Fårup  
8840 Rødkærsbro

## Fårup egnen

Landsbyen Fårup ligger ved det smukke gadekær på fårupvej, kun 3 kilometer fra Rødkærsbro, og 8 kilometer fra Bjerringbro.

Naturskønt, det er der i Fårup og opland. midt i Fårup by ligger der et meget smukt gadekær, der hvert år er rammen om et rigt fugleliv, bl.a. er der hvert år et svanepar med unger, blishøns med unger, fiskehejrer mv.

Dette smukke gadekær, blev for nogle år siden oprenset og arealet om den blev frisket lidt op med bænke, græsplæne og lidt blomster. Alt dette blev lavet af byens ildsjæle.



3

Figur 1

Fårup ligger i forbindelse med det utrolig smukke Fårup Dybdal. Her blev den gamle skolesti fra Brandstrup til Fårup genåbnet i 2001.



Her blev også laver et skilt med kort og beskrivelse over området.

Her kan alle der har lyst til et travet tur igennem det smukke Dybdal, så læse lidt om området inden de begynder deres tur, samt se på kortet så de kan finde vej.

## Beskæftigelse

Her var tidligere både skole, smed, vognmand, brugsforening, brødudsalg, maler, hønseri, afsyre mv.

I dag er her stadig arbejdspladser i Fårup:

Belki, som er en maskinfabrik  
Kvæg landmænd  
Elektriker  
Maskinhandel

I oplandet er her:

- 2 Juletræsproduktcenter
- 1 Stenhugger
- 1 Kloak- og entreprenørforretning
- 1 Tøj gårdbutik
- 1 Plantesalg
- 1 Heste stutteri/salgsstald
- 1 Dagplejer
- 1 Jordbær/plante avler
- 1 Tømmervirksomhed
- Flere del tids og hoppy landbrug.

I 25 år har man kunnet få jordbær – hos en rigtig jordbæravler i Fårup – med mange tdr. land jordbær af forskellig type – og som selvpluk.



## Fårup i dag



Samlingspunktet i Fårup, er i dag vores snart 110 år gamle forsamlingshus. Dette ligger midt i byen, lige ved siden af vores smukke gadekær og frihedssten.

Bestyrelsen af vores veldrevne forsamlingshus, arrangerer bl.a. grillaftener, Skt. Hans, Julehygge, hvor juletræet i byen tændes, fiskekonkurrence, fællesspisning mv.



Fårup by har sit eget veldrevet og godt fungerende vandværk, dette bliver også drevet på frivillig basis, af byens ildsjæle.  
Vandværket leverer rigtig godt og sundt drikkevand til hele byen og opland.

Ildsjælene i Fårup har netop etableret en petanque bane, bag ved forsamlingshuset.



Her er også opsat et bord og bænk med parasol, samt tavle så dette kan danne rammen om en rigtig hyggelig sommer aften.



## Udvikling & Fremtidsplaner for Fårup

Vi ønsker naturligvis at vores by skal udvikle sig i positiv retning, men hvordan vil vi gribe det an?

Det er vigtigt at vi har en by med plads til alle, både børn, unge, voksende og ældre.

Men hvad gør vi for, at få og beholde en befolkning i alle aldre?

Vi er nød til at have lavet noget det som gør byen, et mere eftertragtet sted for alle at bo.

### Prioritet 1

- **Vi mangler MEGET en cykelsti, som skal forbinde Fårup med Bjerrevej.** Gerne med lys. (Bjerrevej er vejen, som går fra Rødkærsbro og Bjerringbro).

Hvorfor: Fårupvej er en rigtig gammel smal vej, den bugter og snor sig. Dette giver en rigtig dårlig sigtbarhed. Denne strækning bruges af byen og oplands befolkning, især børn. (til og fra skole/sport mv.)

Vores børn fra 3 klasse og op efter skal selv befordre sig til og fra skole.

Bilerne og landbrugsmaskiner bliver bredere og køre hurtigere, men vejen er ikke fulgt med tiden.

**Cykelstien** skulle gerne hjælpe byen og oplands befolkning til, at kunne færdsels ikke mindst **sikkert** til og fra Rødkærsbro og Bjerringbro.

Dernæst skulle den være med til, at ikke mindst familie med børn vil vælge vores Fårup egnen, fordi deres børn kan komme sikkert til og fra sport og skole.



Vores landsby består i dag af 21 husstande, og vi har tæt kontakt til gårdene omkring. Et godt naboskab prioriteres højt i Fårup, både for gårdejer, tilflytter og de øvrige husstande.

Indkøb, sport, skole mv. er der desværre ikke i vores by, derfor har vi jo tæt forbindelse til Rødkærsbro og Bjerringbro.

Fra Fårup har vi busforbindelse, til både Rødkærsbro og Bjerringbro. Dog kun morgen til og med eftermiddag.

## Historie

Forleddet til Fårup kommer fra det gamle navneord "Far", der betyder overfartssted, vej eller spor. Dette er sikkert brugt som vejovergang over bækken i Fårup Dybdal.

Efterleddet "Rup" bruges ved rydningsbosætter i Vikingetiden i ca. 800 til 1050 e. Kr.

I 1682 var her 5 gårde og 6 huse der tilhørte Vindum Overgård.

Fårup hører under Vindum sogn, her er bevaret en langhøj og 22 gravhøje. 156 høje er ødelagte og sløjfet.

Helligkilden "Bussnapbrønden" har ligget på Fårup mark.

Vores snart 110 år gamle forsamlingshus, er naturligvis også er del af historien om Fårup.



Flere og flere børnefamilier vælger de små byen fra, hvis de ikke kan tilbyde gode cykelstier og busforbindelser.

Vi vil gerne foreslå at cykelstien, etableres i den østlige side af Fårupvej, for at give bedst mulig overblik og sikkerhed.

## **Prioritet 2**

Vi vil gerne i Fårup gerne have en mere attraktiv by, for tilflytter og ikke mindst for alle os som er her.

Fårup har meget at byde på natur og beliggenhedsmæssigt. Men vi mangler noget til vores børn og unge.

De mangler et samlingssted, f.eks. en sportsplads eller boldbane, altså et sted hvor de kan mødes på neutral grund og hygger sig til hver dag.

Her vil vi forslå en ca. 1000 m<sup>2</sup> stor græs belagt plads med 2 mål, et par bænke. En asfalt eller flisebelagt plads ca. 500 m<sup>2</sup> med et basketball mål.

Det kunne være dejligt, hvis vores børn kunne hygge og lege i den by vi bor i.

Så kan de tage en lejekammeraterne med hjem, i stedet for altid at skulle tage til en større by.

Det betyder meget for os i landsamfundet, at vores børn ikke altid behøver at tage til "storbyen" i det evt. lidt hårde miljø.

## Efterskrift

Vi håber, at vi med denne udviklingsplan fra Fårup egnen, vil være og blive taget med i betragtning også nu hvor det hedder Viborg Storkommune.

Som i kan se er vi en lille landsby, som gerne vil være synlig. Vi er en by, som håber på et godt samarbejde med vores ny kommune.

